

Hou vol, hou moed

Eb

Muziek: Michiel Merkies
Tekst: Gerrit Bloem

Wie had ooit kunnen denken, dat sporten niet meer mag. Dat
ik mijn eigen opa, in maanden niet meer zag. Een
knuffel of een handshake, dat is er niet meer bij. De
grenzen zijn gesloten, wie voelt zich nu nog vrij? Co -
ro - - - na heeft ons
in zijn greep. Hou
vol, hou moed, ooit komt het wel weer goed. Dit
spook - ver - haal, dat is toch niet normaal. Hou
vol, hou moed, ooit komt het wel weer goed. Dit
spook - - ver - haal, dat is toch niet normaal.