

# Hou vol, hou moed

Bb

Muziek: Michiel Merkies  
Tekst: Gerrit Bloem

Wie had ooit kunnen denken, dat sporten niet meer mag. Dat  
ik mijn eigen opa, in maanden niet meer zag. Een  
knuffel of een handshake, dat is er niet meer bij. De  
grenzen zijn gesloten, wie voelt zich nu nog vrij? Co -  
ro - - - na heeft ons  
in zijn greep. Hou  
vol, hou moed, ooit komt het wel weer goed. Dit  
spook - ver - haal, dat is toch niet normaal. Hou  
vol, hou moed, ooit komt het wel weer goed. Dit  
spook - - ver - haal, dat is toch niet normaal.